

Ik wil juichen voor U, mijn Heer

Ik wil juichen voor U, mijn Heer

met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U Heer

mijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent God

en ik behoer U toe.

Mijn aanbidding is slechts voor U

wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,

want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,

'k hef mijn handen naar U op.

Ik prijs Uw Naam,

God van de eeuwigheid.

Want de Heer is goed.

Zijn goedertierenheid

is tot in eeuwigheid, amen!

Ja de Heer is goed,

Zijn liefde

en Zijn trouw

Zijn tot in eeuwigheid, amen!