

F  
Jezus, hoop van de volken,  
F Dm  
Jezus, trooster in elk verdriet;  
C  
U bent de bron van hoop  
Bb C  
die God ons geeft.

F  
Jezus, licht in het duister,  
F Dm  
Jezus, waarheid die overwint;  
C Bb C  
U bent de bron van licht die in ons leeft.

Bb F  
U overwon in elke nood,  
Bb C  
U brak de banden van de dood.

Refrein:

F Bb  
U bent de hoop in ons bestaan.  
C F  
U bent de rots waarop wij staan.

Dm  
U bent het licht  
Bb C  
waardoor de wereld God kan zien.

F Bb  
U won van de dood, droeg onze pijn.  
C F

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Dm  
Jezus de hoop,  
Bb C  
levend in ieder die gelooft.

F Bb  
Heer, ik geloof...(laatste keer 4x)