

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.

Refrein:

U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof...(laatste keer 4x)